



Historien om Trollhättersosen

För många år sedan gick en trädgårdsmästare och rensade i en rosenrabatt i Trollhättan. Han fick då syn på en ros, som avvek från de andra Rugosarosorna i planteringen. Den här rosen hade större, väluktande halvdubbla blommor. Knopparna var också mycket högre och mer välformade än på de andra rosorna i buskaget. Han tog några skott och for till Essunga plantskola. Där förökade man upp rosskotten. Efter ett par år planterades dessa unga rosor ut i olika planteringar i Trollhättan.



Tiden gick och människors smak förändrades. Man tyckte troligen att rugosarosor var för taggiga i offentliga planteringar och så togs de bort.

Men någon hade dock tagit med sig en ros till USA och någon annan tog med sig en till Finland. En dag 2006, fick jag ett mail "känner du till Trollhättersosen"? Den som skrev, hade hittat något om den på nätet. Jag och min man frågade den gamla stadsträdgårdsmästaren och alla äldre trädgårdsintresserade människor som kunde veta något. Ingen kände till att det funnits en sådan ros. Inte heller i någon rabatt i stan, kunde vi finna någon ros som kunde stämma in på beskrivningen. Vi kom då att tänka på Essunga plantskola, de hade kanske kännedom om rosen. Vi for dit, träffade en ung flicka som inte visste om någon sådan ros.

"Men, " sa hon, "fråga den gamla trädgårdsmästaren, han går där, han är far till nuvarande ägaren."

Så fort vi berättat om vårt letande efter rosen sa han "Jag har två buskar av den rosen inne på gården där".

Där stod två höga gamla buskar, klart skilda från andra rugosarosor. De hade de höga knopparna och blommorna var större och halvdubbla och hade mycket god doft. Detta var 2006, nästa år var Linnéåret. Plantskolan ville att vi skulle komma och uppträda som paret Linné under det året. När vi kom fick vi se 200 nya unga plantor av Trollhättersosen som Essunga plantskola tagit fram.

Nu har många medlemmar i Trollhättans Trädgårdsförening, rosen i sin egen trädgård. Rosen har kommit hem till Trollhättan igen.